

# *ANGELINA*



*Jean Pierre Bakhuis*

*Alan Senior*

“Het wordt tijd dat we aan Angelina vertellen dat we verliefd op haar zijn en dat ze moet kiezen,” zegt Andy.

Het is pauze. Andy en Joey zitten onder de boom op de speelplaats van het VJM College. Andy en Joey zijn beste vrienden en delen bovendien dezelfde passie: Angelina, het mooiste meisje van groep 8. Vaak ruziën ze om Angelina, maar toch zijn ze beste vrienden.

“Goed idee, laten we het haar meteen zeggen. Kom, we gaan met haar praten,” vindt Joey. Angelina is gelukkig alleen. Een beetje nerveus lopen de vrienden naar haar toe.

“Angelina, um... wij... um...wij moeten je iets vertellen, um...” Joey komt bijna niet uit zijn woorden. Andy schiet hem snel te hulp: “Angelina, wij zijn verliefd op je. En we willen weten op wie jij verliefd bent.”

“Oh sorry guys! Ik heb al een vriendje! Doe!” zegt Angelina lachend. Ze draait zich om en loopt heupwiegend weg.

Verlagen kijken Andy en Joey haar na.

“Wie is die vent op wie Angelina verliefd is?” vraagt Joey woest.

“Weet ik veel, maar we kunnen Sofia ondervragen, zij is Angelina’s beste vriendin en zal het zeker wel weten,” zegt Andy.

De bel gaat. De pauze is voorbij.

In de klas kunnen Andy en Joey van jaloezie nauwelijks opletten. Fluisterend bespreken ze hoe ze Sofia het geheim van het mysterieuze vriendje van Angelina zullen ontfustelen. Meteen na school besluiten Andy en Joey Sofia te ondervragen.

“Hey Sofia, wat leuk voor Angelina dat zij een vriendje heeft!” zegt Andy sluw.

Sofia kijkt Andy verbaasd aan. “Angelina een vriendje, hoe kom je daarbij?”

“Oh dat heeft ze ons net verteld. Maar hoe heet die kerel nou ook alweer Andy? Weet jij het nog?” Joey knipoogt naar Andy. “Nee, ik ben zijn naam vergeten Joey. Maar Sofia weet dat vast wel, nietwaar Sofia?” Andy kijkt Sofia vragend en hoopvol aan.

“Nee guys, Angelina heeft me niets verteld. Hey, mijn moeder is er, doe!”

Boos kijken Andy en Joey elkaar aan, ze waren nog steeds helemaal niks opgeschoten.

“Zullen we het op facebook zetten?” vraagt Andy.

“Wat op facebook zetten? Je bedoelt wie het vriendje van Angelina is?” Joey begint luid te lachen. “Goed plan!”

Joey gaat met Andy mee uit school. Bij Andy thuis zetten ze meteen de computer aan. Op facebook zetten ze snel een post:

**Wie weet wie het vriendje van Angelina is krijgt een ticket naar de movies.**

Al gauw komt er een reactie:

**Dylan is het vriendje van Angelina.**

Het bericht is van Kim. Kim zit ook bij Andy en Joey in de klas. Andy en Joey juichen: “Yes! Gelukt!”

Snel stuurt Andy Dylan een uitnodiging om vrienden te worden op facebook. Dylan accepteert de uitnodiging meteen.

“Joey, ik stuur een message naar Dylan. Ik zeg tegen hem dat Angelina van mij houdt!”

**Hey Dylan, Angelina houdt van mij, ze houdt je voor de gek!**

Meteen volgt er een boze reactie van Dylan:

**Angelina is MIJN vriendin! Kijk uit, want anders breek ik je neus voor je!**

“Wat nu Andy, ik wil geen problemen met Dylan.” Joey is niet meer zo zeker van Andy’s plan.



“Maak je niet druk Joey, we kunnen hem wel aan. Dylan moet boos worden en het uitmaken met Angelina en dan slaan wij onze slag brother!”

Dan komt er weer een berichtje van Kim binnen.

**Hey Joey, ga je met me mee naar de movies?**

Joey bloost, stiekem vindt hij Kim eigenlijk ook wel leuk. Kim kan heel mooi zingen. Stoer schrijft Joey terug:

**Zeker dushi!**

“Hey Joey, toch geen slechte dag vandaag he?”

“Nee, deze dag is goed man!”

De volgende dag op school is Angelina er niet.

“Waarom is Angelina niet op school Sofia?”

“Weet je niet dat Dylan gisteravond is aangereden en op de intensive care ligt Andy?”

“Nee! Wat is er gebeurd?” roept Andy geschrokken. De vrienden kunnen hun oren niet geloven.

“Dylan was boos op Angelina. Ze hebben ruzie gemaakt en toen is Dylan heel hard weggefietsd en is aangereden door een auto. Misschien gaat hij dood!” zegt Sofia huilend.

Andy en Joey zijn diep geschokt. De hele ochtend zijn de vrienden stil. Hun grap is helemaal uit de hand gelopen.

’s Middags besluit Andy Angelina te bellen. Nerveus toetst hij het nummer van haar cell in. Eindelijk neemt Angelina de telefoon op.

“Hallo, met Angelina.” Angelina’s stem klinkt heel verdrietig. Andy slikt, hij kan even geen woord uitbrengen.

“Angelina, met Andy. Ik wil weten hoe het met Dylan is.”

Even is het stil aan de andere kant van de lijn.

“Dylan is dood Andy,” zegt Angelina huilend.

“Neeee Angelina, dat is niet waar, dat kan niet!” gilt Andy door de telefoon.

“Het is allemaal mijn schuld. Ik heb hem gezegd dat je van mij houdt en dat je hem voor de gek houdt! Het is mijn schuld dat Dylan dood is!” De tranen stromen over Andy’s wangen.

“Nee, nee, nee Andy! Dylan was mijn vriendje niet. Hij heeft iedereen verteld dat hij mijn vriendje is. Ik heb hem duidelijk gezegd dat ik zijn vriendin niet wil zijn en dat ook nooit zal zijn, maar hij wilde niet luisteren. Ik heb tegen jou gelogen dat ik een vriendje heb. Ik wilde jullie plagen. Ik ben niet verliefd op Dylan, ik ben verliefd op iemand anders Andy,” zegt Angelina nu op bijna fluisterende toon.

Dan is het ineens stil. Angelina heeft opgehangen.

Verdrietig staart Andy voor zich uit. Het was een grap, maar een grap met een afschuwelijke afloop. Verliefd zijn leek door de dood van Dylan opeens iets heel ernstigs.

“Als een meisje jou niet leuk vindt, mag dat toch niet het einde van de wereld zijn Dylan! Er zijn genoeg mooie en leuke visjes in het water Dylan!” denkt Andy hardop.

De volgende dag op school hangt er een bedrukte stemming in de klas. Iedereen is onder de indruk van Dylans dood en het besef dat verliefd zijn op je 12<sup>e</sup> soms best moeilijk kan zijn.

Een maand later is de dood van Dylan een beetje op de achtergrond geraakt. Andy is nog steeds verliefd op Angelina. Joey en Kim zijn samen naar de movies geweest en Kim is nu het vriendinnetje van Joey. Joey straalt van geluk wanneer hij zijn Kim achter het schoolgebouw kust.

“Ga je Angelina niet vragen of ze je vriendin wil zijn Andy?” Joey kijkt zijn vriend bemoedigend aan.

“Ja Joey, en wel nu!”

Vastberaden loopt Andy naar Angelina toe.

“Angelina, ik moet je iets zeggen.”

“Wat Andy?” Angelina kijkt Andy met haar mooie ogen vragend aan.

“Ik hou heel veel van jou. Je lijkt op een engel Angelina en ik wil je vriendje zijn.”

Angelina bloost en Andy kijkt verlegen de andere kant op.

“Ik hou ook van jou Andy en ik wil heel graag je vriendinnetje zijn.”

Verlegen kijken ze elkaar aan.

“Zullen we morgen naar de movies gaan met Kim en Joey?”

“Ja dat lijkt me leuk Angelina.”

Andy en Angelina brengen de rest van de pauze verliefd fluisterend door.

Het schooljaar is bijna om.

De ruzies om Angelina zijn verleden tijd. Het is de laatste weken hard werken geblazen voor de vrienden, maar dat vinden Andy en Joey helemaal niet erg. Ze hebben hun droommeisje weten te veroveren. Het leven is cool!

**Einde**